

## **Yalla, Yalla, Allez, Allez!**

(Text och musik: Per Persson)

Det är jag som är Engman, jag är som jag är  
Jag är skinn, jag är ben och en fyra grams själ  
Men himmelens portar lär öppna sig snart  
då upp i det okända mörkret jag far

Men än har jag tid att sjunga min sång,  
den handlar om mer än om blommor och sån't  
för jag satt framför TV'n strax före jul  
och såg dårar i Frankrike skjuta en snut

Visst, det är jag som är Engman, jag är som jag är  
Jag slösar min kärlek för allt jag är värd  
men ingen ska nå'nsin förklara för mig  
om rätt eller fel, om tro och om färg

För jag har ungar i världen i varje kulör,  
ljusa och mörka och nå'n är mest röd  
Jag älskar dem alla men morsorna mest,  
fina förstås men med hett temperament

Yalla, yalla, allez, allez!  
Je t'aime, je t'aime! Jag är med, jag är med  
när månen full av kärlek lyser ner

Nyamko var mörk som en sensommarkväll,  
sa: Whatever you do, don't walk by yourself  
Så vi gick hand i hand och det blev som det är  
-en skön liten unge som lever och lär

Nalin är rak och hon sa som det var:  
Vi har tre, fyra timmar sen ger jag mig av,  
så vårda vår tid som den vore av guld  
Jag ska rida mot bergen men hästen är full

Yalla, yalla, allez, allez...

Jag satt vid pianot en sen fredag kväll  
Spela nå't glatt i dur är du snäll!  
Men allting blev grått, tangenter och så,  
just i den stunden och då kom jag på

att svart eller vitt, va fan bryr jag mig  
Det blir som det blir, låt allt blanda sig  
Jag är gammal nu men minns väl mina ord:  
Glöm bort allt det där med färger och tro

Yalla, yalla, allez, allez...